

Varför Salt?

– fem anledningar till att EFS har en självständig barn- och ungdomsorganisation

1 Beslutet om att bilda Salt fattades av EFS årsmöte.

Den direkta orsaken var att vi annars skulle förlora ca 3 miljoner i statliga bidrag. Pengar som i dag används för att finansiera sådant som Patrullriks, TEJP och Livskraft, barn-, scout- och musikprojekt, styrelse och årsmöte, volontär- och utbytesprogram, Team Jesus Generation och Salts söndagsskolesatsning. Till detta kan läggas att man på många håll i landet bara får kommun- och landstingsbidrag om man tillhör en organisation som, likt Salt, är berättigad till statsbidrag.

2 De unga får "äga" en egen plattform.

Ett av Salts motto är "för unga av unga". Vår erfarenhet är att det frigör kraft och kreativitet när de unga får ta ansvar för och präglar sin verksamhet.

3 Salt är ett sätt att synliggöra både barnen och ungdomarna.

De unga är inte bara framtidens kyrka – de är nutidens kyrka! Detta behöver få synas på olika sätt. I Salt försöker vi sätta både barnen och ungdomarna i främsta rummet. Samtidigt som vi vill tänka helhet så att de olika generationerna får stötta varandra – till exempel med vårt material om att förmedla tron i hemmet.

4 Plantskola för demokrati.

I Salts demokratiska struktur finns en möjlighet att påverka hur arbetet utformas. Olika föreningar gör olika mycket av detta, men genom Salt kan de ungas prioriteringar få styra både verksamheten och ekonomin.

5 Genom Salt blir man en del av ett större sammanhang.

Inte minst genom våra läger – Patrullriks, TEJP, Livskraft ... – får man en smak av något större än bara den egna gruppen. På sikt är detta vad som ligger till grund för det framtida EFS.

Be gärna för oss i Salt, att vi ska få Guds vägledning i hur vi ska fortsätta att utveckla vår organisation. Salt är en plattform för våra barn och ungdomar, där vi önskar att de på olika sätt ska kunna blomma ut i sina gåvor. Framför allt är vår förhoppning att det ska vara en plattform för Gud. Allt för att barn och ungdomar genom Salt ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus!