

EFS programförklaring

EFS är en missionsrörelse

EFS är en missionerande rörelse som tillsammans med ”hela Kristi kyrka vill gå ut med hela evangeliet till hela människan i hela världen”. Detta arbete vill EFS bedriva såväl genom vittnesbörd som genom tjänst. I ord och handling, som tillsammans förkunnar försoningen i Jesus Kristus som den enda förutsättningen för människors frälsning, vill EFS väcka och öppna vägar för människor till en personlig tro. Utmaningen att nå vidare med evangeliet är hjärtpulsen i rörelsens helhetssyn på mission. En utmaning där även utbildning och utveckling av hela människor samt relationer med våra systerkyrkor betonas.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse

EFS har rötterna till sin teologiska grundsyn i den evangeliska reformationsrörelse som Martin Luther startade på 1500-talet. Carl-Olof Rosenius förmedlade detta arv vidare under 1800-talet och den väckelse han blev ledare för kom att utgöra grunden för EFS.

Utifrån den evangelisk-lutherska grunden vill EFS betona följande:

- I enlighet med Svenska kyrkans bekännelseskriterier vill EFS lyfta fram Jesus Kristus som den ende frälsaren (*Kristus allena*), som genom sin korsdöd och uppståndelse har försonat oss med Gud.
- Frälsningen är en Guds gåva som människan fritt får ta del av (*nåden allena*).
- Hon får ta emot gåvan genom tro på Jesus Kristus (*tron allena*).
- Vi betonar också Bibeln som den grundläggande normen för både lära och liv (*Skriften allena*).

Grunden för dessa fyra trossatser finns i synen på Gud som både helig och kärlek, och på människan som skapad till Guds avbild, men fallen i synd. Den finns även i synen på skapelsen som Guds goda gåva men skadad av syndens verklighet, samt i synen på skriften som Guds uppenbarelse som skall tolkas utifrån sitt centrum i Jesus Kristus.

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan

EFS är en lekmanarörelse inom Svenska kyrkan. Detta innebär att EFS har gemensam bekännelse och gemensam vinningstjänst med Svenska kyrkan. Både lokalt, regionalt och nationellt vill EFS eftersträva goda och konstruktiva relationer till Svenska kyrkan. EFS önskar bidra till Svenska kyrkans utveckling som evangelisk-luthersk folkkyrka genom att bemyndiga och rusta lekfolket.

EFS arbetar ibland direkt inom lokala svenskkyrkliga församlingar och ibland på andra sätt och i andra former. Dessa olika arbetsformer presenterar tillsammans alternativa sätt att arbeta som kyrka. ➤

EFS är en demokratisk rörelse

EFS Missionsföreningar/grupper byggs upp av medlemmar där varje medlem har en röst. EFS distriktsorganisation och EFS riks består av dessa föreningar/grupper, där antalet medlemmar avgör representationen vid årsmötena.

Denna demokratiska grundhållning befrämjas

- genom att EFS bearbetar frågan om barn och ungdom i verksamheten och deras plats i den demokratiska strukturen
- genom att EFS årsmöte utvecklas för att gynna ett högt deltagande av föreningars representanter
- genom att kommunikationen inom EFS förnyas för att stärka medlemmarnas kännedom och delaktighet i de demokratiska processerna inom folkrörelsen.

EFS är en rörelse med vision

Under tiden 2004-2006 arbetar EFS utifrån visionen att få vara:

- En kristuscentrerad rörelse som inspirerar till lokalt och globalt missionsengagemang.
- En smågruppsbaserad rörelse som bemyndigar lekmännen och möter medmänniskan i hennes livssituation.
- En förenande rörelse som stärker Svenska kyrkans församlingar i att fullgöra missionsuppdraget och som verkar för kristen enhet och samverkan.
- En idéburen rörelse som med bibeln som grund söker tolka, förkunna och gestalta Guds handlande i vår tid.
- En lyhörd rörelse som möter ungdomars behov och ger plats för deras engagemang.
- En flexibel rörelse som låter målen styra formerna.

EFS vill vara en rörelse som hjälper människor att leva nära Jesus Kristus

Detta innebär att allt arbete som sker inom EFS har som mål att verka för Kristi rikes tillväxt genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

EFS vill därför

Uppmuntra och stödja personlig kristen tro

Vilket innebär att EFS arbete i sin helhet ska verka för att förankra både den kristna trons relation - dess existentiella sida, och den kristna trons innehåll - dess dogmatiska sida, i det mänskliga livets vardag

Inspirera till andligt samtal och bibelbruk

Vilket innebär att EFS som rörelse arbetar för att konkreta miljöer formas där förtroendefulla samtal kan äga rum mellan människor med bibelns undervisning som grund och inspiration



Skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt

Vilket innebär att EFS verkar för att Nya testamentets motivering av missionsuppdraget ständigt aktualiseras i dagens kristenhet – till utmaning, engagemang och kallelse.

Betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag

Vilket innebär att EFS vill verka för att varje enskild kristen får bli bekräftad och bemyndigad i det uppdrag som Jesus gett till sin kyrka att varje människa i församlingen delar ansvaret att evangeliet om Jesus förmedlas vidare till andra genom både ord och handling – evangelisation och diakoni.

Erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta

Vilket innebär att EFS som rörelse vill bekräfta olika former och strukturer som tjänar de fyra tidigare betoningarna och kan nyttjas i församlingens liv – målen ska styra formerna. □