

Ledarskap och vision

Vision – kraften som skapar handling

En av de mest grundläggande definitionerna av ledarskap är ”inflytande”. I en grupp kan man följaktligen säga att den eller de personer som utövar inflytande över de andra är gruppens verkliga ledare. I bästa fall sammanfaller detta också med de personer som ”officiellt” har fått förtroendet att leda gruppen.

Ett konkret exempel

Ett konkret exempel på hur detta kan se ut är när man anordnar ett läger. På ett läger behöver man flera olika människotyper engagerade. Man behöver någon som är duktig organisatör, någon som är mer kreativ, någon som har praktiska gåvor osv. Vidare behöver man någon som kan känna av det ”stora” skeendet, medan andra mer fokuserar på de enskilda deltagarna och deras behov. För att alla dessa olika gåvor ska bli en del av samma helhet behöver de dock hållas samman av något. Det är här visionen kommer in – den ”bild av framtiden som skapar passion”.

Vad kan då en sådan bild vara? Ja, det kan förstås vara många olika saker! Det kan vara bilden av den kamratskap och laganda som kan växa fram i en scoutpatrull i samband med en hajk. Det kan vara bilden av vad vi vill ska ske med konfirmanderna under ett konfirmandläger. Det kan vara längtan att allt som sker på ett läger på ett eller annat sätt ska peka mot samma centrum. Osv.

Både på Livskraft och TEJP har vi de senaste åren använt oss av ett särskilt PM (se appendix!), där vi formulerat vad vi önskar ska vara de viktigaste ingredienserna i lägret. Eftersom alla ledare får detta PM i förväg behöver ingen vara osäker på varför han/hon är där. Detta skapar en enhet och ett gemensamt fokus – inte minst i bönen – som visat sig ha avgörande betydelse för vad Gud har kunnat göra under dessa läger.

Och omvänt: vi är nog många som har upplevt frustrationen i att vara ledare i ett sammanhang där vi har helt olika bild av varför vi är där. Till exempel ett konfirmandläger där vissa ser det som viktigt att konfirmanderna utmanas att ta ställning för Jesus, medan andra inte alls ser detta som viktigt.

Visionens ursprung och frukt

I en kristen verksamhet blir det självklart också viktigt att fundera på vad en vision har för ursprung. Om vi vill se gudomliga resultat, behöver vi helt enkelt också ha gudomlig inspiration! Därför är det viktigt att vi i allt vi gör söker Guds ledning och att vi formulerar våra visioner först efter att grundligt ha bett över saken.

Hur kan vi då veta när Gud har gett oss en vision? Ja, ibland bara *vet* vi – särskilt om Gud har talat till oss på ett konkret sätt. Men två grundläggande kriterier kan ändå sägas vara 1) att visionen engagerar oss så djupt att den inte lämnar oss och 2) att vi känner att vi måste genomföra visionen oavsett kostnaden. Till detta skulle man också kunna lägga omgivningens respons. Om ingen i vår omgivning visar något som helst intresse för visionen, är det ofta ett tecken på att den inte kommer från Gud. men undantag kan finnas – det beror ju också på vad det hela handlar om!



När Bibeln talar om att leva av tro, ligger fokus väldigt mycket på vårt beroende av Herren. Tron griper tag i Guds löften – inte våra egna tankar och drömmar. På samma sätt är det med visioner: bara de visioner som har sitt ursprung hos den levande Guden bär med sig ett löfte om Guds välsignelse.

Till detta ska läggas att frukten av en god vision också handlar om dess förankring. Även om en vision för det mesta *börjar* hos en enskild individ, får den aldrig *sluta* där. Till visionsbärarnas viktigaste uppgifter hör därför dels att själva leva ut sin vision (ingen lyssnar till någon som inte lever som han lär!), dels att på ett bra sätt kommunicera visionen till andra. Detta är också avgörande för att en verksamhet inte ska dö ut när den/de som är ledare går vidare till andra uppgifter: om visionen är brett förankrad, finns det andra som kan ta vid när de gamla ledarna slutar.

Olof Edsinger

Fotnot: Citatet av Bill Hybels kommer från hans bok *Ledarskap* (Libris 2002). Denna bok kan varmt rekommenderas för den som vill fördjupa sig i detta ämne.

Appendix:

PM för TEJP

Målsättning

Det är på många sätt svårt att vara kristen i Sverige i dag. Målsättningen med TEJP är därför att ge lägerdeltagarna kraft till och verktyg för att leva som kristna i sin vardag i ett av världens mest sekulariserade länder. Rent konkret innebär detta:

- att utmana, inspirera och utrusta de redan troende till lärjungaskap, det vill säga till att låta relationen till Jesus påverka deras sätt att tänka, handla och prioritera i vardagen
- att utmana och inspirera dem som ännu inte tror (eller vet om de tror) att låta Jesus bli Herre i deras liv

Huvudbetoningar

Följande punkter är de betoningar som vi vill ha på TEJP. Vår ambition är att alla som på något sätt har en ledaruppgift på lägret (planeringsgrupp, talare, seminarieledare, musiker, förebedjare, smågruppsledare etc) så långt som möjligt känner glädje i att arbeta utifrån dessa.

Jesuscentrering

I allt vi gör vill vi att Jesus ska vara kärna och stjärna. Konkret innebär detta att all undervisning på något sätt behöver återkopplas på Jesus och försöningen. Erfarenheten säger att Jesuscentrering inte är något som kommer av sig självt – det är i högsta grad ett arbete.



Lovsång & tillbedjan

På alla storsamlingar/möten sjungs lovsång, och särskilt på kvälls-mötena får denna del stort utrymme. Den centrala plats som lovsången har på TEJP, och den betydelse som sång och musik har i ungdomars liv, gör att det är viktigt att lovsångsledarna har en medvetenhet om vilken bredd och teologi som bör återspeglas i sångerna. Det är även viktigt att de olika musikaliska preferenser som finns hos deltagarna får genomslag i lovsångsledningen.

Bön & delaktighet

Det är viktigt att alla ledare upplever sig delaktiga i det som sker på TEJP. Därför förutsätts samtliga ledares närvaro på ledarbönen. På denna finns möjlighet både att stämna av läget och att ta med saker i gemensam bön. På storsamlingarna/mötena kan gärna gemensamma böneämnen nämnas. De flesta kvällar erbjuds också personlig förbön, och användandet av flera olika förbönsmodeller uppmuntras.

Nådegåvorna

Huvudsyftet med TEJP är att lyfta fram Jesus. Just därför är betoningen på den helige Ande av största vikt, eftersom Anden alltid förhärligar Jesus. TEJP är ett läger där bruket av de andliga nådegåvorna både ses som positiva inslag och aktivt sökes.

Ledarskap

Vår önskan är att varje TEJP ska innebära en uppmuntran och utrustning för deltagarna att ta större ansvar som ledare på hemmaplan. Detta innebär att varje ledare på lägret uppmanas att se sig själv som en förebild för andra och att – även om detta kan verka lite osvenskt – själv betrakta sig som en sådan.

Väckelsearvet

Utöver det redan sagda vill TEJP stå i och förvalta det rosenianska väckelsearvet. Vi vill bland annat lyfta fram följande:

- Övertygelsen att alla människor behöver en personlig relation till Jesus.
- Medvetenheten om människans syndafördärv och – till följd av detta – hennes behov att ständigt leva i omvändelse gentemot Gud.
- Övertygelsen att Bibeln är Guds Ord till oss i dag och att fördjupning i Ordet därför är en viktig del av den livskraft Gud vill ge åt varje människa.
- Betoning på lärjungaskapet. Gud har inte kallat oss bara till att tro på honom, utan också till att bli Jesu efterföljare och att aktivt låta hans vilja påverka vårt sätt att leva. På det etiska planet vill TEJP bli lyfta fram sådant som Andens frukt (Gal 5:22f), rätt förvaltarskap (både av gåvor, tid och materiella tillgångar), trohet i relationer och äktenskapet som Guds tanke för samlevnad.
- Den kristna tron ska levas ut i vardagen i både ord och handling. Därför ska undervisningen på lägret hjälpa till vardagskristendom.

□