

Värderingsövningar

Jag gillar mer att göra grejer än att tänka ut grejer!
Jag gillar mer att tänka ut grejer än att göra grejer!

Hellre än att allt blir gjort så gör jag nästan vad som helst för att
det inte ska bli bråk och otrevligheter,
Lite bråk och konflikt gör inget bara vi får saker gjorda.

Det är viktigare att vi följer reglerna än att vi får trevligt och alla trivs.
Det är viktigare att vi får trevligt och alla trivs än att vi följer reglerna.

Det är viktigare att vi följer reglerna än att allt blir gjort.
Det är viktigare att vi får något gjort än att vi följer reglerna.

Det jag inte vill, är troligen det Gud vill jag ska göra!
Det jag gillar, är troligen det Gud vill jag ska göra!

Det är bara Gud som kan förändra mig!
Det är bara jag själv som kan förändra mig!

Gud har bestämt mitt liv i detalj!
Gud har bestämt olika uppdrag åt mig!

När vi får andliga gåvor är de färdiga!
Vi kan öva fram andliga gåvor!

Min personlighet är ganska opåverkbar!
Min personlighet är mycket föränderlig!

Jag vill få veta exakt vad Gud vill med mitt liv!
Jag vill att Gud visar rätt riktning, men inte detaljer!

Gud måste tydligt och konkret tala till mig för att jag ska förstå
vad Gud vill med mitt liv.
Gud använder sig bara av mitt eget intresse, förstånd och andra människors
gensvar på mig, för att jag ska förstå vad Gud vill med mitt liv.

Om jorden snart går under är det ingen mening att vårda djur,
människor och natur!
Om jorden snart går under är det viktigt att vårda det vi kan,
så länge det går!