

Jesu sista vandring

Material: Tjocka rep, ögonbindlar, trumma, stora spikar, plankor/träbit, hammare, handfat, handduk, vatten, salva (som luktar gott), vinäger, kryddor (anis, fänkål, kryddnejlika), livrem av läder. Bandspelare eller blockflöjt, gitarr, sångblad med ”Dina händer är fulla av blommor” plus eventuellt andra sånger.

Musik: Sorgsen musik på band, alternativ naturlig flöjtmusik.

STATION 1

Funktionärer:

Handling: Bindlarna sätts på, vi ordnar oss utefter repet med ledaren, prövar på att gå runt lite. Alla sätter eller lägger sig ner, lyssnar på musiken tillsammans en stund.

Efter en stund startar den första gruppen med sin ledare. De andra stannar kvar och lyssnar till musiken.

Första gruppen går iväg en bit bort där berättaren finns. Gruppen går in genom en ”port” som gjorts av två björkar – det känns att man går genom porten. Sätter/lägger sig ner.

Berättaren: Denna vandring handlar om när Jesus dog på korset och händelserna runtomkring det. Tänk er, att ni är i Getsemane, en trädgård som ligger alldeles utanför Jerusalem. Här är fullt med silvergrå olivträd och alldeles lugnt och stilla - så långt att ni nästan håller på att somna där under träden. En liten bit bort finns det en glänta bland träden. Plötsligt hör ni en röst som säger:

Läsare 1: ”Gå inte! Stanna här och håll mig sällskap. Mitt hjärta går sönder av sorg och oro.”

Läsare 2: Jesus gick lite längre bort för att be. Lärjungarna såg, att han var upprörd och ledsen.

Läsare 1: ”Käre fader, låt mig slippa gå igenom det förfärliga lidande, som ligger framför mig. Rädda mig från det, om det är möjligt. Men framför allt vill jag göra som du vill - inte som jag vill!”

Läsare 2: Fast Jesus behövde dem så väl, var de tre vännerna Petrus, Jakob och Johannes så trötta att de somnade. Två gånger väckte Jesus dem försiktigt, men när han började be på nytt, somnade de om. Jesus frågade dem sorgset:

Läsare 1: ”Kunde ni inte hålla er vakna med mig en timme ens? Nu måste ni vakna. Jag kommer att tas till fånga. Titta! Här kommer den som har förrått mig till mina fiender.”

Handling: Vi stiger upp och vandrar vidare till nästa station. Musiken hörs fortfarande i bakgrunden. ➤

STATION 2

Funktionärer:

Handling: Vi samlas. En talkör är på plats och viskar ordet ”korsfäst” som bakgrund till läsaren.

Läsare 1: Pilatus, den romerske guvernören, var i Jerusalem för att hålla ordning under påsken. Man misshandlar Jesus (piskrapp hörs med hjälp av en livrem) och för honom sedan till Pilatus.

Läsare 2: (Ropar) ”Den här mannen har satt igång bråk! Han säger att han är kung och att man inte ska betala skatt!”

Läsare 1: Pilatus kom ut och talade till dem.

Läsare 3: ”Den här mannen är oskyldig. Han har inte förtjänat att dö”

Talkör: ”Korsfäst, korsfäst, korsfäst” (högre och högre)

Läsare 3: ”Det är påsk. Jag ska släppa en fånge fri.
Låt mig släppa Jesus fri!”

Talkör: ”Vi vill ha Barabbas! Vi vill ha Barabbas!”

Läsare 1: Barabbas var en ligaledare som satt i fängelse för mord. Pilatus var rädlös. Han tog vatten och tvättade sina händer inför allt folket och sa:

Läsare 3: ”Jag är oskyldig till den här mannens blod.
Detta får bli er sak!”

Piskslagen hörs igen.

Handling: Talkören ropar ”korsfäst” högt, slutar sedan tvärt. Vi tar vatten och tvättar de blindas händer, torkar dem och går vidare. Framför oss växer dånet av en trumma, envist och taktfast. På vägen får de blinda en tvärbjälke att bära över axlarna, helst en och en. Den som lägger på bjälken säger: ”Jesus bar själv sitt kors”. Fortsätter till station 3, där bördan lyfts av och den som gör det säger: ”Simon från Kyrene bar korset vidare.”

STATION 3

Funktionärer:

Läsare: När de kom till ett ställe som heter Golgata gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka.

Handling: De blinda får smaka på vinägern. Använd en bomullstuss eller trasa.



Hammare och spik plockas fram och det låter nu som om någon blir korsfäst. Under tiden som läsaren läser får de blinda spikar i händerna att känna på.

Sorglig, ödeslik musik spelas i bakgrunden.

Läsare 2: Det var tre fångar som skulle korsfästas den här dagen. När de korsfäst alla sa Jesus:

Läsare 1: ”Förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”

Läsare 2: ”Du räddade andra men dig själv kan du inte rädda! Kliv ner från korset, vetja!”

Läsare 3: ”Nej, vi är brottslingar och vi förtjänar att dö. Men du har inte gjort något ont. Jesus, när du blir kung, kan du väl komma ihåg mig?”

Läsare 1: ”Du behöver inte vänta tills dess. Du ska vara med mig i Paradiset idag!”

Läsare 2: (Efter en tyst paus): Mitt på dagen, när solen brukade stå som högst, blev det kolmörkt. I tre timmar led Jesus alldeles ensam och bar tyngden av hela världens synd. Klockan tre ropade han:

Läsare 1: (ropar): ”Det är fullbordat!”

Läsare 2: Sedan gav Jesus upp andan och dog.

Handling: Vi går vidare till nästa station.

STATION 4

Funktionärer:

Läsare 2: Jesus begravdes i en klippgrav. Några av kvinnorna som varit med vid korset såg var graven var. Det var på fredagskvällen. Nästa dag var sabbatsdag, den dag då inga judar får arbeta. När den dagen var över köper Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome väldoftande örter och salvor för att lägga på kroppen och smörja Jesus med. Tidigt på morgonen dagen efter sabbaten gick de till graven och kom fram precis när solen gick upp. De var bekymrade över den stora stenen som de visste var rullad framför graven. Men stenen var borta! Hade någon mixtrat med graven och stulit Jesu kropp? De blev ledsna och gick därifrån för att hämta Petrus och de andra, utom Maria från Magdala som stannade kvar. Inne i graven satt två änglar. De frågade Maria, som grät:

Läsare 3: ”Varför gråter du? Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst, han är inte här. Han har uppstått, han lever!”



Läsare 2: Då såg Maria att Jesus stod bakom henne i trädgården. Han sa:

Läsare 1: ”Säg åt mina lärjungar att jag har uppstått och att jag är på väg till Honom som är min far och deras far också!”

Läsare 3: Maria blev överlycklig och rusade iväg till lärjungarna och ropade jublande:

Läsare 2: (kvinna) ”Han lever! Han lever verkligen!”

Handling: Vi tar fram kryddorna och låter de blinda lukta på dem. De får lite salva på handen och får lukta på den också. Sedan går vi förbi en talkör som viskar:

Talkör: ”Det är tomt, han finns inte här, det är tomt han finns inte här ...”

Handling: Gruppen sätter sig ner och när alla har kommit tas bindlarna av och vi sjunger ”Dina händer är fulla av blommor”. Sedan lyssnar vi till texten:

Läsare: I ungefär en månad efter sin uppståndelse träffade Jesus sina vänner vid många olika tillfällen. Det rådde inget tvivel om att Jesus levde. Han var inget spöke. Hans vänner kunde röra vid honom, han åt och drack. Men han kunde gå genom stängda dörrar och dyka upp när och hur han ville, för hans kropp var annorlunda nu.
En dag var de alla uppe på Olivberget. Då sa Jesus:

Läsare 1: ”Jag har arbete åt er. Jag ska gå tillbaka till min far, och ni kommer inte att se mig mer. Jag ska vara med er genom min helige Ande. Gå ut i hela världen, lär andra att följa mig och döp dem sedan. Jag ska vara med er alla dagar till tidens slut.”

Läsare: Jesus höll upp händerna och välsignade dem, och i samma stund togs han bort från dem.

Handling: Vi sjunger tillsammans ”Jag är med er alla dagar ...”

□