



GLÄDJEN I ATT TILLHÖRA JESUS

Kollektcirkulär för rikskollekt
till Salt den 11 maj 2014



KORT VERSION:

Alla önskar vi det bästa för våra barn. Jesus själv säger: ”Låt barnen komma till mig.” I Salt verkar vi för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Konkret innebär detta att vi satsar på sådant som söndagsskola, läger och internationellt engagemang. När du ger en gåva till Salt – barn och unga i EFS är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

LÄNGRE VERSION:

”Låt barnen komma till mig.” Med dessa ord bjuder Jesus in också våra minsta till gemenskapen i Guds rike. För barn- och ungdomsorganisationen Salt innebär detta att vi vill satsa kraft och resurser för att barn ska få en möjlighet att upptäcka glädjen i att tillhöra Jesus.

Ett konkret sätt som detta sker på är genom barn- och söndagsskolmaterialet SKATTEN, som Salt är svensk huvudman för. SKATTEN används i dag i nästan 300 församlingar runtom i Sverige och Svenskfinland, och med sin genomarbetade teologi och pedagogik är det en viktig resurs för den lokala barnverksamheten.

Salt arbetar också för att ungdomar ska få växa vidare i sin kristna tro. Ett viktigt uttryck för detta är våra sommar- och nyårsläger, som i år samlar mer än 2 000 barn och ungdomar. Varje år sänder vi även ut volontärer till Argentina och Burma. Gemenskapen, erfarenheterna och gudsmötena från dessa läger och internationella program kan få betydelse för resten av livet.

Salt är en barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Salt samlar knappt 7 500 medlemmar i 130 lokala föreningar. Vi står nära vår moderrörelse EFS, men vi är öppna för alla som vill finnas med i vår gemenskap.

När du ger en gåva till Salt är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

Olof Edsinger
Generalsekreterare