

Vad är mission?

Det första vi vill betona när vi ska formulera vad mission är för oss som arbetar med Salt, är att mission och evangelisation inte får förminska till att bara bli vårt eget ”projekt”. Mission är inte en profilfråga för Salt främst för att det är exotisk eller utmanande eller spännande, utan för att mission är något som ligger på Guds hjärta.

Rent konkret innebär detta att det aldrig kan vara vår viktigaste uppgift som kristna att göra något för Herren. I stället är det att söka oss nära den Gud som har skapat oss och frälst oss. Först i vår Frälsares närhet kan vi på djupet bli smittade av Guds kärlek, och när vi blir berörda av Herren kommer vi att beröras av det som ligger på hans hjärta. Vi kommer att älska det som han älskar och hata det som han hatar. Vi kommer att drabbas av den nöd för de förlorade som för 2 000 år sedan förde hans son Jesus Kristus i döden för vår skull.

Denna nöd för de förlorade kommer i sin tur att mana oss alla till handling. Genom att lyssna in Guds vilja så som den möter oss i Bibeln, i församlingen och i stilla viskningar från den helige Ande får vi klarhet över hur Herren vill använda just oss. Gud har skapat oss olika och gett oss olika uppgifter i missionens tjänst. Genom att söka oss nära honom kan vi ana vad just vi är kallade att göra.

Ett vanligt sätt att tala om mission i Nya testamentet är att vi genom dopet och tron har blivit kallade att utbreda Guds rike. Det är ju detta som EFS knyter an till i sin syftesparagraf, där det talas om att ”på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikets tillväxt”.

Kristi rike är den plats eller dimension där Jesus är Kung. Det är den tillvaro där hans goda vilja sker fullt ut. I Bibeln får vi veta att Guds rike påverkar hela vår tillvaro. Där Guds rike bryter fram förmedlas frihet och upprättelse från allt det som syndens, dödens och djävulens makt har ställt till med. Som Jesus själv säger till sina lärjungar: ”Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva” (Matt 10:7-8). Det är mot denna bakgrund som EFS, inspirerade av den så kallade Lausannedeklarationen, brukar beskriva sitt missionsarbete med orden ”hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

Gud har gett olika människor olika gåvor, och i missionen vill han använda oss just sådana vi själva är. Oavsett om vi är gamla eller unga tror vi att Herren i första hand brukar sända oss till de människor som lever i situationer som liknar vår egen. Vår mest självklara kallelse är med andra ord att nå ut med evangeliet till dem som finns i vår egen närhet: familjemedlemmar, grannar, skol- och arbetskamrater. För Salt innebär detta att vi ser en särskild uppgift i att nå ut till den unga generationen i Sverige. Vi vill överbrygga den klyfta som så ofta har uppstått mellan ungdomarnas kultur och kyrkans kultur.

Till detta kan läggas det profetiska uppdraget att vara Guds språkrör in i den tid som vi själva lever i. Att identifiera de områden där det bibliska budskapet inte får komma till sin rätt. I Sverige år 2005 tror vi att det mot denna bakgrund är två områden som vi särskilt behöver lyfta fram: dels budskapet om Jesus som enda vägen till frälsning, dels budskapet om att Gud står på sanningens och rättvisans sida och att vi som Guds folk är kallade att bekämpa alla former av lögn, orättfärdighet och förtryck i vårt samhälle.



Återigen är det talet om Guds rike som för samman perspektiven. I Guds rike är det Jesus som är Herre. Han är den unike Frälsaren. Men den Gud som vi tror på är en Gud för hela livet. Som missionärer får vi vara med och bota sjuka för att vi känner den store Läkaren. Vi får engagera oss i rättvisefrågor för att vi känner den Helige och Rättfärdige. Vi får arbeta för fred för att vi känner Fridsfursten. Osv.

Även här kan vi hämta inspiration från Lausannedeklarationen, där det står: ”Fastän försoning mellan människor inte är detsamma som försoning med Gud, social handling inte detsamma som evangelisation och politisk frigörelse inte detsamma som frälsning, så erkänner vi dock att både evangelisation och socialt och politiskt engagemang tillhör vår kristna plikt. Båda är nödvändiga uttryck för vår kärlek till nästan och vår lydnad för Jesus Kristus.”

En av våra viktigaste uppgifter i Salt är att uppmuntra den mångfald av gåvor och kallelser som barnen och ungdomarna bär på. Vi vill uppmuntra till ett aktivt sökande av Guds vilja, och vi vill skapa möjligheter att komma i funktion både i Sverige och utomlands.

Sedan tidigare har vi ju i EFS ett så kallat utbytesprogram. Detta program har funnits i ca 20 år och syftar till att bygga relationer mellan EFS systerkyrkor och EFS. I första hand vänder det sig till unga vuxna mellan 20-30 år och innebär att sex stipendiater från någon av EFS systerkyrkor kommer hit under tre månader på hösten och att vi sänder iväg sex svenskar följande vår. Programmet har varit en fin brygga mellan våra olika kulturer och unga människor har fått träffa varandra i konstellationer som känts givande.

Vi har dock märkt att våra ungdomar även är intresserade av andra typer av program, och att de därför ofta söker sig till andra organisationer än EFS. Vi är tacksamma över att de åkt ut, men vi sörjer över att vi inte själva har kunnat tillvarata det missionsintresse vi så tydligt har sett finns.

Med anledning av detta har vi under hösten arbetat med att starta upp ett alldeles nytt volontärprogram. Vi börjar i liten skala med två volontärer våren 2006. Men om några år hoppas vi kunna skicka iväg betydligt fler Salt-ungdomar till olika delar av världen. Volontärprogrammet syftar i första hand till att sända ut unga vuxna mellan 20-30 som antingen arbetar inom något område, är i mitten av sin universitetsutbildning eller har avslutat den. Vi vill erbjuda en mängd olika alternativ och vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna skicka ut allt ifrån lärare till datatekniker och snickare. Vi vill vända oss till dem som är intresserade av att åka ut som missionärer i framtiden men som först vill prova på hur det är under en kortare period.

Ett tredje spår som vi i Salt vill kunna erbjuda inom utlandsmissionen är kortare missionsresor. Vi har i nuläget ingen möjlighet att anordna detta själva, men vi önskar att få sända ut Salt-ungdomar med andra organisationer, för att sedan ta tillvara på deras erfarenheter och missionsintresse när de kommer hem.

I EFS har det under lång tid funnits skol- och evangelisationsteam, och även det är något som vi i Salt vill ställa oss bakom och uppmuntra. Vi har sett ett minst lika stort intresse bland våra ungdomar för mission och evangelisation i Sverige, som vi har sett för att åka ut till andra länder. De team som redan nu finns vänder sig bland annat till skolor, för att på så sätt nå nya grupper som annars inte hade kommit till kyrkan.



Sist men inte minst har vi naturligtvis också våra riksläger (TEJP, Livskraft och Patrullriks) som alla är till för att på olika sätt förmedla den kristna tron. Vår förhoppning är att tröskeln till dessa läger ska vara så låg och att våra barn och ungdomar vågar bjuda med sig sina icke troende kompisar.

Ungdomarna brinner för att sprida det glada budskapet om Jesus över Sverige, och vi vill skapa plattformar för att klimatet och utbudet i Salt så långt som möjligt ska stämma överens med denna längtan!

Olof Edsinger och Viktoria Nordén

*Generalsekreterare respektive Missionskonsulent för Salt – barn och unga i EFS
(Ursprungligen publicerad i Budbäraren nr 1 2006.)*

Att samtala om:

1. Mission kan beskrivas på flera olika sätt. Vilket sätt ligger närmast till hands för dig?
2. Vad blir skillnaden mellan att se mission som ”vårt” projekt jämfört med att se det som ”Guds” projekt?
3. Med Lausannedeklarationen talar vi i Salt om kallelsen att förmedla ”hela evangeliet till hela människan i hela världen”. Vilka utmaningar för denna kallelse med sig – innehållsligt, metodmässigt och geografiskt?
4. I artikeln står det: ”I Sverige år 2005 tror vi att det mot denna bakgrund är två områden som vi särskilt behöver lyfta fram: dels budskapet om Jesus som enda vägen till frälsning, dels budskapet om att Gud står på sanningens och rättvisans sida och att vi som Guds folk är kallade att bekämpa alla former av lögn, orättfärdighet och förtryck i vårt samhälle.” Håller du med? Varför/varför inte? Vilka konsekvenser får detta för dig?
5. Vilka för- respektive nackdelar kan finnas med den typ av korttidsmission som Salts utbytesprogram, volontärprogram samt teamarbete innebär?